

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2009

από το γενικό γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

Αυτός είναι εικόνα του αοράτου Θεού,
πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος.
Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν
στην ύπαρξη,
όσα στον ουρανό κι όσα στη γη,
τα ορατά και τα αόρατα,
θρόνοι, και κυριότητες,
αρχές και εξουσίες.
Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού
κι αυτόν έχει σκοπό του.
Υπάρχει αυτός πριν από καθετί
κι αυτός τα πάντα συγκρατεί.

Κολ 1,15-17 (Μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας)

Το φως είναι η ακτινοβόλα εικόνα της αγαθότητας του Θεού, στην κτίση και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο Δημιουργός προστάζει, “Να γίνει φως!”¹ – και το σύμπαν αρχίζει να παίρνει μορφή. Στη γέννηση του Χριστού, φως εισβάλλει εν τω μέσω του σκότους – και το σκοτάδι δεν μπορεί ποτέ να υπερνικήσει την φωτεινή διαθήκη του ζώντος Θεού.²

Τα Χριστούγεννα είναι καιρός για να ψάλλουμε ύμνους δοξολογίας.³ Ωστόσο στην εποχή μας η πραγματικότητα της περιβαλλοντικής καταστροφής υποσκιάζει τη δοξολογία της Δημιουργίας. Ο ύμνος των πλανητών συγκαλύπτεται από τη ρύπανση και το βιομηχανικό θόρυβο, οι ρυθμοί της θάλασσας διαταράσσονται από την κλιματική αλλαγή, η ομορφιά των ποικίλων εκδηλώσεων της ζωής διαστρεβλώνεται από πρακτικές εκμετάλλευσης ριζωμένες στην απληστία. Και όπως η γη υποφέρει, έτσι και οι κάτοικοί της. Ήδη, για τους φτωχούς και άλλους κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους, καθίσταται περισσότερο από ποτέ δύσκολο να ανατείνουν ύμνους.

Στις μέρες της Μαρίας και του Ιωσήφ, ο Καίσαρας Αύγουστος πίστευε ότι η εξουσία βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια του. Έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη,⁴ και έτσι ένα ταπεινό ζευγάρι ξεκίνησε για τη Βηθλεέμ. Παρόλα αυτά, ο σκοπός του Θεού ήταν διαφορετικός στην ιστορία, και τώρα συνειδητοποιούμε ότι οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές και οι εξουσίες ενεργούσαν ασυναίσθητα σε εκπλήρωση προφητικών επιταγών. Είναι ο Χριστός, όχι ο Καίσαρας, ο οποίος πράγματι ‘υπάρχει αυτός πριν από καθετί, κι αυτός τα πάντα συγκρατεί’.⁵

¹ Γεν 1:3.

² Ιω 1,4-5.

³ Λκ 2,14.

⁴ Λκ 2,1.

⁵ Κολ 1,17· Ψλ 2,7-10.

Η βιβλική θεολόγος Barbara Rossing υποστηρίζει ότι η παλιά, αυτοκρατορική *οικουμένη* του Καίσαρα – παράλληλα με μοντέρνες οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές αυτοκρατορίες – φθείρεται. Ακόμη, οι προφήτες και οι απόστολοι μας βεβαιώνουν ότι η κτίση του Θεού – μια αληθινή *οικουμένη* που συνιστά τον οίκο του Θεού – θα ανακαινιστεί.⁶

Προσευχόμαστε, λοιπόν, για μεταστροφή και μεταμόρφωση και προσφέρουμε τους εαυτούς μας ως μέσα της ανακαίνισης.⁷ Ζούμε με την πίστη ότι στον ερχομό του Ιησού Χριστού, βρίσκεται μια καινούρια δημιουργία στην οποία η ελπίδα του ύμνου των αγγέλων εκπληρώνεται – Θεός, ανθρωπότητα και η ζωή στην πληρότητά της θα συμφιλιωθούν.⁸

Αϊδ. Δρ. Samuel Kobia
Γενικός Γραμματέας
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Το μήνυμα αυτό διατίθεται επίσης στα Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Κορεάτικα, Αραβικά, Σουαχίλι, Ιταλικά, στην Πορτογαλική γλώσσα, στην Σαμόα, Χίντι, καθώς και σε άλλες γλώσσες στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (<http://www.oikoumene.org/?id=7307>).

⁶ Ησ 65,17· Απ 21-22.

⁷ Β΄ Κορ 4,16.

⁸ Β΄ Κορ 5,17-20.